

Coronavirus: plaag of test?



Wat is de rol van God in deze coronacrisis?

Volgens orthodox gelovigen is het coronavirus een straf van God. Zoals in het bijbelboek Exodus wordt verteld dat de Egyptenaren door gruwelijke plagen gestraft werden omdat ze het volk Israël niet lieten gaan, zo is het coronavirus ook zo' n plaag. Wij als samenleving worden hiermee gestraft, omdat we los van God leven. Dit is een straf op onze zonde. Wij moeten boete doen, en ons bekeren.

Een visie vanuit de andere kant van het theologisch spectrum: God kan niets aan deze ziekte doen. Dit is de natuur. Wij worden hierdoor getroffen, helaas. God is zelf ook machteloos en lijdt met ons mensen mee.

Er zijn ook nog andere geloofsopvattingen:

De Coronacrisis is een beproeving, of wij stand houden in het geloof. Een test dus: blijf je in God geloven, ook nu je bang bent en ons leven zo onzeker is geworden?



DE OPEN HOF



Nog een andere opvatting: God heeft zeker met deze coronavirus te maken, want niets van wat er in de wereld gebeurt, gaat buiten Hem om. Maar we weten niet, hoe het zit, waarom dit gebeurt. Het is een vraag, waar we geen antwoord op hebben.

Ook een vaak gehoorde opvatting: God heeft er een bedoeling mee! En de één weet wat de bedoeling van God al is, voor de ander is het (nog) een mysterie.

Als ik zelf nadenk over het waarom van het lijden, nu door het coronavirus, dan vind ik in de Bijbel steun bij Job.

Job, die na verlies van al zijn bezit, al zijn kinderen, en zijn vrouw, zelf ongeneeslijk ziek wordt.

Hij stelt de vraag: God, Waarom, overkomt mij dit allemaal? Ik ben toch onschuldig?

Hij begrijpt er niets van.

Die vrienden van hem houden hele theologische verhandelingen over straf en beproeving.

"Job, je zult wel ergens de fout zijn in gegaan. Het is een test. Een pedagogische zet van God."

Maar deze antwoorden van zijn vrienden helpen Job niet, integendeel. Hij komt nog meer alleen te staan.

Nu ik geloof zelf dat er ook geen algemeen afdoend antwoord is op deze vraag van alle tijden. Het geloof geeft geen oplossing voor onze vragen. Het geloof leert ons wel juist vragen te stellen en met de vragen naar God te gaan. Zo kan het ons tot steun zijn als het lijden ons treft.

En soms kun jezelf een antwoord vinden op jouw persoonlijke waarom-vraag.

Uiteindelijk geeft God aan Job ook niet HET antwoord.

God stelt Job wel vragen: Waar was jij bij het begin van de schepping? Wat weet jij? En Job kan geen antwoord geven.

Maar God laat zien, dat Hij Job nabij is, Zijn Vriend, ook in zijn indringende vragen en klachten. Job heeft God niet los gelaten, en God heeft ook Job niet los gelaten.

In zo'n God geloof ik. Dat Hij ons vasthoudt en voor ons op komt, ook in wat wij nu moeten meemaken.

Ik geloof dat in wat we meemaken er wel een appel op jou en mij door God wordt gedaan: wat doe jij?

Ga je anderen de schuld geven, bijvoorbeeld die Chinezen in Wuhan, daar komt toch het virus vandaan? Of ga zoals in de VS wapens hamsteren om je te verdedigen tegen de boze buitenwereld?

Of zoek je juist een manier om de ander van dienst te zijn. Waar het in jouw vermogen ligt, het goede te doen. En de angst in je te overwinnen, door de weg van het vertrouwen te gaan?

Ik word er bij bepaald wat een groot goed het is, te mogen geloven in God, Die met je is, Die je draagt door alles heen. Ookal weet ik niet hoe het zal gaan.



DE OPEN HOF



Ik word er ook bij bepaald hoe afhankelijk we zijn van elkaar, dat we elkaars zorg en liefde hard nodig hebben. Er zijn zoveel mooie initiatieven: mensen die zich nu inzetten voor de ander. Daarin zie ik de hand van God!

Ik leer ook dat we veel zorgvuldiger moeten omgaan met de schepping, met mens en dier. We zijn veel meer met elkaar verbonden, als we denken en we hebben daarin grote verantwoordelijkheid voor elkaar.

Laten we deze tijd gebruiken om zelf na te denken: Wat leert deze quarantainetijd mij? Wat is nu echt belangrijk in ons leven? Wat leert het ons als samenleving? Waar moeten we de bakens verzetten?

We kunnen veel meer als we denken, als we eensgezind zijn, samen de krachten bundelen. Belangrijk is dat wij, christenen, mensen van de hoop zijn. Dat we geloven, hoe donker het ook is, het WORDT LICHT! We zijn op weg naar Pasen!

Als je wilt reageren, graag! Dit kan via de mail: ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl